

Heu... Wij zijn geuzen, heer. Wij sympathiseren met het Spaanse leger.

Wij hebben genoeg van de Spaanse bezetters.



Ze moorden en plunderen en... snik!



Ga met ons mee, heer. Wij zullen u bij Maurits van Nassau brengen.



Wat doen we met hen?

We brengen hen om, ze hebben ons al genoeg leed aangedaan!



Geen weerloze slachtoffers ombrengen! Feestje gaat niet door! Spanjolen hebben hun Tesje al gekregen!



Sta jij aan de kant van de Spanjaarden?

Flauwekul! Ben tegen zinloos geweld. Kan dat altijd duidelijk maken met linker vuist en...



...als je ze lekker vindt, kun je nog proberen van rechter



HET VOORVAL WORDT VERGETEN. SAMEN MET DE GEUZEN GAAT JEROM OP ZOEK NAAR HET STAATSE LEGER EN NA EEN FLINKE MAAS VAN ENKELE VAEN VINDEN ZIJ HET.



Daar is de tent van de prins van Nassau. Kom mee, ik zal je aan hem voorstellen!